



Nieuwsbrief Juli 2019

OVERDRACHT OUDE PAND

In onze vorige Nieuwsbrief is aandacht besteed aan de verhuizing van onze Mandir. Na 36 jaar zijn we met veel van onze hebben en houden verhuisd van de Regentesselaan naar de 1^e van der Kunstraat 75. Op zondag 31 maart 2019 vond na de laatste Mandirdienst, de sleuteloverdracht plaats. De voorzitter van ASAN, drs. Amresh Tewarie sprak alle aanwezigen toe en blikte in het kort terug op de geschiedenis van ASAN. Ook ging hij even in op zijn persoonlijke ervaringen. Tenslotte droeg hij de sleutels van het pand over aan de nieuwe eigenaren, de heren Amit en Soender Lachminarainsingh.



INGEBRUIKNAME NIEUWE MANDIR



Omdat de nieuwe Mandir nog niet af was kon er nog geen openingsdatum gepland worden. Het was zeker geen optie om te wachten tot het moment van de opening, om de Mandir-diensten en overige activiteiten te kunnen aanvangen. Om die reden is toen besloten, om op zaterdag 6 en zondag 7 april 2019, de inzegeningssplechtigheden te houden en vervolgens de Mandir in gebruik te nemen. Midden in de puin, bouwmaterialen en werkende bouwvakkers hebben de **dames van het secretariaat** hun kantoor ingericht en alle administratieve werkzaamheden geruisloos gecontinueerd. Ook de **dames en heren van de keuken** hebben op creatieve manier alle toestellen

en apparaten gebruiksklaar gemaakt. Op de begane grond werd een tijdelijke vedi ingericht zodat de diensten hun voortgang konden hebben. Petje af voor deze harde werkers en alle overige vrijwilligers die hun best hebben gedaan.

ONZE HELDEN

In deze nieuwsbrief wil het bestuur haar bijzondere waardering uitspreken aan het adres van **Pertabsing Biharie**, die dagelijks na het werk samen met **Pt. Manodj** nog tot laat 's avonds bezig is met het trekken van kabels, maken van aansluitingen, inrichten van de keuken etc etc. Ook een bijzonder woord van dank gaat uit naar **Hira Premchand**, die naast de coördinatie in de keuken ook heel veel logistieke klusjes heeft weten te klaren. En het waren niet de minste of de lichtste klusjes. Het is jammer dat deze groep vrijwilligers, of beter gezegd "werkpaarden", zo klein is. Op verzoek van een bestuurslid heeft het bedrijf **Rutten** uit Zaandam, de bestrating en inrichting van onze entree en achter nooduitgangen voor een aanzienlijk deel voor zijn eigen rekening genomen. Compleet met invalide helling. De kwaliteit en uitstraling liegen er niet om. Hartelijk DANK namens ASAN.

Het bestuur is thans op zoek naar een goede hekkenbouwer. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die wat schilderwerk kunnen verrichten en het terrein willen ophogen en inrichten. In ieder geval vóór de opening.



GROEIENDE BELANGSTELLING



De belangstelling voor de Mandir is bijzonder groot. Bijna dagelijks krijgen mensen uit binnen- en buitenland een rondleiding van de dames van het secretariaat. Onder hen ook gulle gevers, die hun waardering uitspreken over de initiatieven van ASAN. De luxe uitvoering van het gebouw heeft ook een aantrekkingskracht op hen die plannen hebben om in het huwelijksbootje te stappen. Het aantal bezichtigingen is groot en de boekingen nemen toe. Ook binnen eigen gelederen is er een rush te merken. De eerste verloving in de Mandir is een ook feit en staat op naam van het lid Kavish Sewnandan en Rashmi Goelela.

De nieuwe situatie vraagt ook om een aangepaste aanpak. Daarom is het bestuur genoodzaakt om wat maatregelen te treffen zodat er geen dubbele boeking van de zaal plaats vindt, of verwachtingen worden gewekt die niet waar gemaakt kunnen worden. De verhuur van alle ruimtes en diensten van ASAN vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De uitvoering ervan is belegd bij de PENNINGMEESTER en het SECRETARIAAT. Dat wil zeggen dat niemand uit welke hoedanigheid dan ook, geoorloofd is om

afspraken te maken en data af te spreken of wat dies meer zij.

Degenen die belangstelling hebben kunnen altijd persoonlijk, telefonisch of per mail, contact opnemen met het secretariaat.

DE OPENINGSCEREMONIE

De officiële opening van onze Mandir is vastgesteld op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 september 2019. Voor de plechtigheden zullen alle leden, bekende organisaties en gasten uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd, alsook vertegenwoordigers van de hoge en lagere overheden.

De tijden zijn als volgt;

Vrijdag 13 september 2019 11.00 uur – 21.00 uur

Zaterdag 14 september 2019 11.00 uur – 21.00 uur

Zondag 15 september 2019 10.00 uur – 18.00 uur

Het bestuur heeft in overleg met de priesterraad besloten om aan iedere dag een thema te verbinden. Op vrijdag en zondag zal de nadruk gelegd worden op spirituele thema's, terwijl op de zaterdag een formeel programma is gepland. U krijgt binnenkort een uitnodiging opgestuurd, met het volledige programma. Heel gauw zal ook op onze geheel vernieuwde website, alle informatie over de opening te vinden zijn.

KENNISMAKINGSBEZOEK WETHOUDER PRABHUDAYAL

Op 12 juli 2019 bracht wethouder Kavita Prabhudayal een kennismakingsbezoek aan ASAN. Na een rondleiding in de Mandir, sprak de wethouder haar bewondering uit. Zij was danig onder de indruk van het gebouw. Dat zij even vast zat in de lift met enkele dames en haar beleidsmedewerkers mocht de pret niet drukken. Toen het bestuur haar een beeld gaf van de sociaal maatschappelijke activiteiten die ASAN al jaar en dag ontplooit was zij aangenaam verrast. Urmila Sewnath en Gladys Bharos gaven middels een PowerPoint presentatie een indruk van de senioren activiteiten. Met de wethouder is afgesproken dat wij op korte termijn wat



intenties uitwisselen zodat de rol van de gemeente goed gedefinieerd kan worden. Zij kijkt rijkelijk uit naar de openingsceremonie in september.

HINDI LESSEN

Het geven van de Hindi-lessen is inmiddels weer begonnen. En gelukkig in een omgeving waar andere activiteiten geen storende invloed meer zullen hebben. Het bestuur is bezig een duurzame structuur op te zetten en neemt daarin het curriculum in mee. Overige mededelingen volgen. Moedigt u in ieder geval uw vrienden en familie aan om zich in te schrijven.

DE ALV

Omdat het bestuur prioriteit heeft moeten geven aan de afronding van de bouw van de Mandir is de voorbereiding van de ALV en VRV enigszins vertraagd. De ALV is vastgesteld op zondag 11 augustus 2019. Alle leden krijgen spoedig een uitnodiging met de agenda toegestuurd.

MILAN



Dit jaar zal het Milan Summer Festival worden gehouden op 2, 3 en 4 augustus. Ook dit jaar doet ASAN mee. Het doel is om de Mandir te promoten en een collecte te houden om de bouw af te ronden en de exploitatie van de Mandir mogelijk te maken. Er is een dringende behoefte aan ondersteuners omdat het een fysiek zwaar evenement is. Van hieruit doet het bestuur een oproep aan ieder die hieraan wil meehelpen om contact op te nemen met Nitesh Bharos of Hira Premchand.

OM TE NOTEREN

Het secretariaat is voornamelijk op werkdagen open van 13.00 tot 15.00 uur. Het is telefonisch te bereiken op het kantoornummer 070-3451652. Het tijdelijke mobiele nummer is inmiddels opgeheven, maar mailen kan op alle momenten. Ons mailadres is secretariaat@asan-denhaag.nl.

Verder is het handig u te informeren dat het officieel adres van de nieuwe Mandir is:

1^e Van der KUNstraat 75 2521 AS Den Haag. Het is dus **geen KUNSTstraat** en bij de postcode **geen BA** maar **AS (van Arya Samaj)**.

UW TROEP KUNNEN WE NIET GEBRUIKEN

Het is eigenlijk een beetje een rare gewoonte geworden dat mensen die thuis geen raad weten met hun oude spullen deze achter laten bij ASAN. De rommelige inrichting met verschillende vazen, plastic bloemen, schilderijen en keukengerei kennen we nog. Dat willen we beslist niet hebben in onze nieuwe Mandir. Onlangs werd het secretariaat geconfronteerd met een doos vol troep die zo de vuilcontainer in kon. Wij snappen de drang om iets een andere nuttige bestemming te willen geven, maar soms komt dat niet goed uit. Wij verzoeken daarom een ieder om de troep thuis, niet bij ASAN achter te laten. Als u wat wilt doneren dan kan dan beter in kontanten in onze collectebus of bij de penningmeester tegen afgifte van een kwitantie, of via onze Mandirbouwfonds rekening met **IBAN NL27 INGB 00000 81596**. Let wel donaties aan ASAN zijn aftrekbaar bij de belastingdienst omdat wij de ANBI status hebben.

ONDERHOUD VAN HET PAND

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat de enorme omvang van de Mandir ook hogere exploitatiekosten met zich zal meebrengen. We kunnen ons voorstellen dat u heel wat ideeën heeft om te helpen bij het regulier onderhoud en de inrichting van het gebouw. We horen het graag van u. Neemt u dus gerust contact op met één van de bestuursleden. Zo kunnen we gezamenlijk een leuke bijdrage leveren aan onze organisatie.

